

Ο γύρος του κόσμου σε... 800 μέρες με ένα τζιπ

Ταξίδι στ' όνειρο

Πρόκειται για τρέλα ή για μια πραγματικά φανταστική ιδέα; Ο Άκης Τεμπερίδης και η Βούλα Νέτου υποστηρίζουν ότι η απόφασή τους να κάνουν το γύρο του κόσμου με ένα τζιπ, είναι συνδυασμός των δύο!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΥΜΕΛΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

«**Η** μέρα: 281, ημερομηνία: 30-1-2008, συνολικά χιλιόμετρα: 54.565, χιλιόμετρα ημέρας: 734. Από σήμερα είμαστε στη Μέση Ανατολή.» Αυτή είναι η χθεσινή ενημέρωση της ιστοσελίδας www.theworldoffroad.com, όπου καταγράφονται οι... περιπέτειες των δύο ταξιδευτών.

Μια ιδέα ή μια τρέλα;

"Αυτή η ιδέα τριγυρνούσε στο μυαλό μου εδώ και 12 χρόνια", μας είπε ο Άκης Τεμπερίδης, δημοσιογράφος για αυτοκίνητα από τη Θεσσαλονίκη. Όλα ξεκίνησαν όταν γνώρισε έναν Αργεντινό μοτοσικλετιστή στην Αθήνα, ο οποίος έκανε τότε το γύρο του κόσμου. "Από τότε γνώρισα κι άλλους τέτοιους 'τρελούς'", είπε όλο ενθουσιασμό. "Η ιδέα μου τριβέλιζε το μυαλό, ώσπου σε κάποια φάση είπα -μαζί με τη Βούλα πλέον- να το παλέψουμε". Όπως εξήγησε, το σημαντικότερο απ' όλα ήταν ότι η δουλειά του -το περιοδικό 4 Τροχοί- δέχτηκε να τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους.

Η αρχή του ονείρου

Οι ταξιδιώτες μάς μίλησαν για τον εξοπλισμό που χρειάστηκαν. "Το ταξίδι μας ξεκίνησε στις 25 Απριλίου 2007", μας είπε η Βούλα Νέτου, χορεύτρια το επάγγελμα. "Ο εξοπλισμός μας ήταν ό,τι καλύτερο σε κάθε επίπεδο, ίσως παραπάνω από όσο χρειαζόταν", είπε γελώντας ο κύριος Τεμπερίδης. "Αποκτήσαμε" πρόσθεσε "ένα Land Rover Discovery3 με σκληνή οροφή και ελαστικά Cooper παντός εδάφους, εξτρα ρεζερβουάρ, ειδικές αναρτήσεις και άλλα". "Επίσης" συνέχισε ο πολυμήχανος δημοσιογράφος "ένα πακέτο εξοπλισμού



Ο Άκης Τεμπερίδης και η Βούλα Νέτου έχουν ήδη καλύψει περισσότερα από 55 κιλιάδες χιλιόμετρα, ενώ έχουν ταξιδέψει σε όλη την Αφρική από τα βόρεια μέχρι τα δυτικά.

της Sony (βιντεοκάμερες, φωτογραφικές, 2 laptop) και δύο δορυφορικά τηλέφωνα από τη Navarino Telecom, ένα Iridium για να μιλάμε και ένα Inmarsat για να συνδεόμαστε στο ίντερνετ και να ανανεώνουμε το site μας απ' οπουδήποτε". Σύμφωνα με τη Βούλα Νέτου ήδη έχουν ταξιδέψει σε όλη την Αφρική από τα βόρεια και δυτικά μέχρι και το Μαρόκο. "Ταξιδέψαμε ακόμα μέχρι τη Νότια Αφρική και από εκεί μέχρι την Αίγυπτο μέσω της ανατολικής ακτής". "Συνολικά", πρόσθεσε, "επισκεφθήκαμε 26 χώρες μέχρι στιγμής, συν τρεις στην Ευρώπη".

Στην κόψη του Ευραφίου

"Δεν συναντήσαμε πολλούς κινδύνους, αν εξαιρέσουμε κάποιες στιγμές", είπε ο

Άκης Τεμπερίδης. "Για παράδειγμα, έναν ιδιαίτερα εξαγριωμένο τύπο που κρατούσε πέτρα και ρόπαλο, πρόσφατα στην Κένια κατά την προεκλογική περίοδο. Και μία ύαινα ένα βράδυ στην Μποτσουάνα που όρμηξε στο τραπέζι μας και καταβρόχθισε το λουκάνικο που μόλις είχαμε ψήσει...". "Κατά τ' άλλα", συνέχισε, "ο κίνδυνος στην Αφρική μπορεί να προκύψει οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Αν προσέχεις και ξέρεις πώς να λειτουργείς, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, ακόμη και σε χώρες που περνάνε στα πρωτοσέλιδα με πολέμους, εμφυλίους, συμπλοκές και άλλα."

Περιπέτειες και εμπειρίες

Τολμήσαμε να ρωτήσουμε αν είχαν περιπέτειες τις οποίες δεν θα ξεχάσουν ποτέ. "Πολλές!", απάντησαν με ενθουσιασμό. "Τι να πρωτοθυμηθούμε; Την πρώτη μας νύχτα στη Σαχάρα; Το ταξίδι με το άθλιο πλοίο στον ποταμό Κόνγκο από την Μπραζαβίλ στην Κινσάσα; Την cargo πτήση μας από την Κινσάσα στο Λουμπούμπάσι; Τη γνωριμία με τους γορίλλες στο Κόνγκο; Το παιχνίδι με τους χιμπατζήδες στο Καμερούν; Το βραδινό σαφάρι στο πάρκο Μασάι Μάρα, με 20 λιοντάρια στο πλάι μας; Ή τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στα 26 σύνορα που περάσαμε;" Προφανώς, τα ταξίδια τους "ξεχειλίζουν" από περιπέτειες και εμπειρίες μοναδικές!

Ακραία σπορ

"Από την αρχή αποφασίσαμε ότι θα δοκιμάζουμε τα πάντα, όσο 'τρέλά' κι αν είναι και αν είναι δυνατό, να γράφουμε γι' αυτά", μας είπε ο κύριος Τεμπερίδης και παίρνοντας... φόρα, ανέφερε επιγραμματικά όλα τα ακραία σπορ τα οποία δίχως

Ο επόμενος προορισμός

Ο Άκης Τεμπερίδης και η Βούλα Νέτου θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, τη Θεσσαλονίκη, για έναν περίπου μήνα και μετά θα κινηθούν προς τα ανατολικά, προς την Ασία δηλαδή, αν και δεν αποφάσισαν ακόμη πού ακριβώς θα πάνε -από βορρά προς Μογγολία ή από νότο προς Ινδία, Ταϊλάνδη ή Μαλαισία... Θα το αποφασίσουν στη Θεσσαλονίκη...



Η κυρία Νέτου σε μια σχολική τάξη στην Αφρική.

διαταγμό δοκίμασαν. "Κάναμε camel trekking στο Μαρόκο, ελεύθερη πτώση τάντεμ (είδος ποδηλάτου) από τα 10.000 πόδια στη Ναμίμπια, ράφτινγκ πέμπτου βαθμού στον Ζαμβέζη, μπάντζι-τζάμπινγκ από τα 110 μέτρα στον Ζαμβέζη και από τα 216 μέτρα στη Νότια Αφρική (το ψηλότερο του κόσμου), μέχρι και με λευκούς καρχαρίες βουτήξαμε στη Νότια Αφρική". "Ξέρετε, όμως", πρόσθεσε η κυρία Νέτου, "όλα αυτά έχει την ευκαιρία να τα κάνει ο καθένας, σ' αυτά τα μέρη, αρκεί, βέβαια, να του αρέσουν...".

Μπορείτε κι εσείς!

Οι δυο τους παροτρύνουν κι άλλους να δοκιμάσουν το εγχείρημά τους. "Όποιον ενδιαφέρει να έχει μια περιπέτεια... διαρκείας σαν τη δικιά μας, θα τον συμβουλευαμε: πρώτα από όλα, να το κάνει!", είπε ο κύριος Τεμπερίδης γελώντας δυνατά και συνέχισε: "Δεύτερο, να μην τρελαθεί με την προετοιμασία, απλά να ξεκι-

νήσει. Ακόμη και με ένα αυτοκίνητο των €5.000 - 7.000, αρκεί βέβαια να είναι αξιόπιστο. Ή μία μοτοσικλέτα ή ένα ποδήλατο, ή με τα πόδια - το μέσο δεν έχει μεγάλη σημασία". Όσον αφορά το κόστος, σύμφωνα με τους δυο ταξιδιώτες, αυτό είναι απίστευτα πιο χαμηλό απ' όσο φαντάζεται κανείς. Οι ίδιοι αποκάλυψαν ότι ξεοδεύουν €60, κατά μέσο όρο, την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του αυτοκινήτου, των καυσίμων, των θεωρήσεων διαβατηρίων, του φαγητού και του ύπνου. "Μπορείς να κάνει κανείς το γύρο του κόσμου και με 30 ευρώ την ημέρα και με 20 αν ταξιδεύεις πιο αργά και αν αλλάζει λιγότερο συχνά σύνορα", μας είπε η κυρία Νέτου. "Αρα", συνέχισε, "με €2.000 έχει κανείς 100 μέρες ταξιδιού, δηλαδή τις πιο αξέχαστες της ζωής του!". "Η απόφαση είναι το πιο σημαντικό βήμα", προσθέτει με σοβαρότητα ο Άκης Τεμπερίδης, "και κυρίως το ξεβόλεμα από την καθημερινότητα".



Η Βούλα Νέτου παίζει με ένα μωρό χιμπατζή στο Καμερούν.



Ο δημοσιογράφος/ταξιδιώτης αγκαλιά με ένα μωρό από φυλή της Νότιας Αφρικής.



Ανάμεσα στα ακραία σπορ που οι δυο ταξιδευτές δοκίμασαν στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ήταν και το μπάντζι - τζάμπινγκ και ράφτινγκ.

